

**Kærlundsvej. Brev til Far og Mor. Vasketøj + veninde med hjem  
Morten Nielsen. Breve fra Morten Nielsen. Ebog Gyldendal 2017, side 71-74**

Stuen til venstre. 21.5.41 Paa Toppen af en Dynge Flipper.

Kære Vap og Mor.

Her kommer et Brev til lige oven i det andet – som jeg gik med i Lommen en Dags Tid, før det kom afsted. Men jeg synes ikke, jeg kan lade en Kæmpekuffert fuld af Tøj gaa ud i Verden uden et Par ledsagende Ord. Der er ikke noget særligt at bemærke om Forsendelsen, bortset fra Slipsene. Dem vil jeg gerne ha Frøken Andersen til at stryge. Hils hende. Og saa forresten, bed hende om at la være og stive mine Manchetter. Jeg kan bedst lide dem bløde. Nogen af mine Flipper er ogsaa for godt stivede. De skærer Hodet af mig en Dag. Og Hodet er min eneste Aktiv – hvad der maaske en Dag vil føre til Fallit.

Her har Vejret i disse Dage været skønt. I Dag saadan, at jeg svedte. Jeg længes ubodeligt efter Kærlundsvej. Der er ikke nogen Tid, der passer bedre til den, end denne – Der er vel grønt over det hele nu? Hvilke Blomster er der kommet i Haven?

Mor, vil du ikke ogsaa se efter mit Sommertøj? Det er vist snart ved de Tider ... Maaske skal det renses lidt hist og her ... det skal det jo gerne ... hist og her. Min graa Jakke er nu helt forbi. Der er paany Hul paa Albuen. Naar jeg kommer hjem, kan Skrædderen ordne den. Men den er nu ikke helt god mere. Mine brune Bukser er ogsaa ved at være lidt tynde i det. Men jeg kan nu nok bruge dem til næste Aar ogsaa, formoder jeg. I alle Tilfælde delvis Efteråret. Maaske blir der ikke noget til Enden.

Jeg kommer hjem den ca. femtende. Jeg skal jo op den 11, og saa skal jeg ha et Par Dage til [at] flytte mine Sager i og til at fejre Nederlaget.

I ved, jeg kommer noget sammen med en Studiekammerat, Sonja Hauberg. Jeg har inviteret hende til Jylland, og hun kommer ogsaa derover. Og hun og jeg har aftalt en Tur i Nordjylland paa en halv Snes Dage. Dén har jeg ikke inviteret hende paa, det blir half and half. Men jeg har tænkt at gøre det saadan, at jeg tar hjem nu saa snart, jeg kan. (O, Jylland.) Og saa blir hjemme en Uges-Tid, indtil I er færdige med Skolen eller til deromkring. Og saa drager af med Pigen i nogen Tid. Og vi saa tar paa Tur bagefter, I og jeg. Det ser ud, opdager jeg, som om jeg vil disponere over jeres Ferie og over min. Eller rettere: La jer være afhængige af mig. Saadan er det naturligvis ikke ment. Men saadan har jeg altsaa tænkt mig, det kunde ordnes, uden Smerte. Vi plejer jo alligevel at gaa og drysse og hvile ud i nogen Tid efter Examen ... og saa ta afsted ind i Maaneden. Hvis det passer jer, synes jeg, vi ogsaa

det kunde ordnes, uden Smerte. Vi plejer jo alligevel at gaa og drysse og hvile ud i nogen Tid efter Examen ... og saa ta afsted ind i Maaneden. Hvis det passer jer, synes jeg, vi ogsaa skulde gøre saadan i Aar. – Jeg tænker, Sonja og jeg tar den samme Tur, nogenlunde, som jeg blev slaaet ud af sidste Aar – Solexemen paa Mors.

Saa er der lige en Ting ... det er ikke nogen Svigerdatter, jeg bringer hjem til Huset. Hun er hverken min Forlovede eller min Kone, og hun blir det heller aldrig. Det vil ingen af os være interesserede i. Men hun er en morderlig flink Pige, og vi kan godt li at være sammen. Naar jeg tar paa Tur med hende og dét der, er det, som hvis jeg tog paa Tur med Ruge eller Halfdan Rasmussen eller Hein. Dette være sagt for at befri jer for nogen Spekulationer af nogen Art. – Hun selv har været lidt betænkelig ved at ta imod min Invitation, netop af den Grund. Men jeg har fremstillet jer som et Par fornuftige Mennesker. Du behøver ikke at lade din Moderjalousi rase, Mor. Det er ikke nogen ny Inger-Affære – for at nævne noget, som jeg var Pokkers glad for, da det stod paa. Det var vel derfor, jeg var saa besværlig. Men første Gang er aldrig smærtefri.

Ellers ikke noget. Dette Brev har jeg ikke paa nogen Maade haft Tid til at skrive. Nu skal jeg hen med Kufferten.

Værelset her har jeg sagt op til første Juli. Jeg faar Penge refunderet for Maden. De Penge køber jeg Cigaretter for til Ferien. Hvis I synes. Hvad I sikkert ikke synes. Men det er jo ikke til at faa den Slags i Aalborg. Og det er rart at ha, hvis der skulde komme nogen.

Nu maa I ha det godt. Jeg haaber, at I snart skriver. Blandt andet for at sige, om jeg kan ta det Værelse paa Amager til September. Jeg vil forfærdelig gerne ha det.

*Kærlig Hilsen*

Morten

Hils Lise. Og andre, der bryder sig om det.